

smaak

Logeren op hoogte met uitzicht naar keuze.



fotografie: Anna Johannes



## Overnachten in Lange Willem

Hijskraanhotel is 'echte ervaring, waar niet aan geklooid is'

Hotelier Gosse Beerda uit het Friese IJlst verkoopt geen doorsnee overnachtingen, maar een 'belevenis', een 'feest', zoals hij zegt. De drie hotels die hij beheert in Harlingen-haven hebben elk dan ook maar één kamer. En ze zijn gevestigd in een hijskraan, een reddingboot en een vuurtoren. De hijskraan, net een paar weken open, is het nieuwste en het meest spectaculaire hotel van de drie: glimmend azuurblauw, op vijftien meter hoge, kromme poten. Dertig jaar lang loste de kraan, door de Harlingers liefkozende Lange Willem, Blauwe Kop of De Spin genoemd, uit Scandinavië en Rusland aangevoerd hout op de kade, tot in 1996 de laatste Harlingse houthandel sloot en hij overbodig werd. Beerda liet de hijskraan zoveel mogelijk intact. Niettemin duurde het twee jaar voor hij slaapklaar was. Net zolang werkte hij aan het in 1999 geopende reddingboot-hotel (ingericht met Arne Jacobsen-

stoelen en een houten bad) en de vuurtoren (met ronde douche-ruimte en ontbijtzitje in de kopen lichtkoepel en vooralsnog de populairste van de drie; hij is volgeboekt tot 2005). Het moet gezegd: de hijskraan is een ervaring. Met een speciale sleutel opent de liftdeur naar de eerste verdieping: een bordes. Vandaar stap je in een buizenlift waar je gemakkelijk met z'n tweeën in kan staan, mits je niet te veel bagage of een dikke buik hebt. Op zeventien meter hoogte betreed je vervolgens de voormalige machinekamer, die is omgebouwd tot een minuscule onderkomen met rondom uitzicht. Een tweepersoonsbed, twee comfortabele, draaibare designstoelen van Charles Eames voor het raam (dat niet open kan; bij slecht weer zou je eruit gezogen kunnen worden), een dvd-speler, flatscreen huisbioscoopsscherm en een keuken met mini-bar, waar de hotelgast koffie en thee kan zetten,

maar niet mag koken – het ontbijt wordt 's morgens in de lift gezet en komt automatisch naar boven. Aan weerszijden van de keuken zijn een douche en toilet die te gebruiken zijn in de gewenste kleur licht: rood, groen, blauw of geel. Met een touchscreen zijn alle

functies te bedienen. Een smal trapje omhoog leidt naar de stuurcabine, waar je met één ruk aan de stuurknuppel 65 duizend kilo kraan in werking zet. Hijsen en vieren zijn niet meer mogelijk, maar het gevaarte kan nog altijd 360 graden draaien. De hotelgast

